

GENIETEN VAN DRANK EN KNABBELS.

- > **Heupzierend dansen** op het ritme van de percussiegroep ga va, i.s.m. Circus in beweging
- > Mooi assortiment van **wandelingen** langs het wandelnetwerk Getevallei
- > **Wandelen met ezels** onder begeleiding van Den Dolard
- > **De meestertijke en wonderzome zwaabewegingen** van het **zeisteam**. Demonstratie 'Zeis en bijl': helpers in biodiversiteit

ACTIVITEITEN



- > **Knutselen met natuurmateriaal uit de Grote Ge(k)te** onder begeleiding van Natuurpunt - afdeling Linter
 - Je eigen vuurtje leren maken
 - Prooien spijzen als een grauwe klauwier
 - Katapultschieten als een vleermuis
 - Boogschieten als een ijsvogel
- > **Avonturenactiviteiten** onder begeleiding van vzw Overleef:
- > **Springkasteel** door Kapsalon Zo Knap & Snoetjes Zo Knap
- > **Betoveringen met grime, gekke kapsels en schitterende tatoos**

VOOR KINDEREN

WANNEER?

Zondag 11 september 2022

FEEST

- > Vanaf 14 uur aan de Kamsalamanderhut, langs de fietsroute 'Ijzerenweg'
- > Fietsparking aan de kamsalamanderhut, einde van de Dotermontstraat in Linter.
- > Autoparking aan het Cultureel Centrum, De Linde, Ransbergstraat 26A en de dorpspleinen van Neer- en Drieslinter.
- > Autoparking voor mindervaliden op het einde van de Dotermontstraat in Linter.



BON voor gratis consumptie

Les jouw dorst en steun de scholen van de Regenboog in Linter

- Bon geldig voor één consumptie aan de drankenstand.
- Eén bon per persoon. Kopieën worden niet aanvaard.
- Alleen geldig op 11 september 2022.
- Alcoholische dranken worden alleen geschonken aan personen > 16 jaar.



Afspraak aan de Kamsalamanderhut voor het verteltheater met 'Grote Aankondigingen' door de Rode Ridder, de hofmeester en de Belleman van de nieuwe koesterbuur en van een hoog bouwwerf.

> +/- 15.30 uur

- > kamsalamandergebieden in de Grote Ge(k)te
- > Johannes Cristatus, erburgemeester van de
- > Marc Wijnants, burgemeester van Linter
- > en duurzaamheid
- > Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu

In aanwezigheid van:

Officieel startuur van het Feest > 14 uur

PROGRAMMA

- Avonturenpad: 3,7 km
- Kamsalamanderpad: 2,5 km
- Eikehuispad: 1,8 km



Dag van de Grote Ge(k)te

11 september 2022 van 14 - 18 uur | Linter

GRATIS | iedereen welkom

FEEST MET:

- > 2 heel belangrijke aankondigingen
- > knutselen
- > spelletjes spelen
- > grime
- > straattheater
- > wandelen met ezels
- > katapultschieten
- > springkasteel
- > opzweepende muziek
- > haarkappen ...



Een partnerschap van:



Welkom in de Grote Ge(k)te, deel van het natuurreservaat 'Grote Getevallei'... het rijk van de Getedraak

De lang verwachte terugkeer van de Zorro onder de vogels De grauwe klauwier

O, Gij Grootse Grote Ge(k)tenaren,

Mijn vingers jeuken, de inkt staat te borrelen. De jongste jaren sloeg de niets ontziende pest meedogenloos om zich heen. Hij zaaide dood en vernieling. Zelfs onze zo gedreven Rode Ridder, die zonder weerga alle gevaren moeiteloos trotseerde, door vriend en vijand aanzien als de ware held, trotse beheerder van de Grote Ge(k)te. Zelfs hij zat radeloos vastgekluiserd in zijn kasteel. Inmiddels trekt de nevel op en doet de zon verwoede pogingen om met haar majestueuze stralen onze zielen wederom te verwarmen.



Het was van zijn weledele vriend en hofmeester dat onze Rode Ridder het schrijven met ridderlijke zegel mocht ontvangen. Janinsky had nederige letters op het papier laten vloeien om zijn grote bezorgdheden aangaande verontrustende gebeurtenissen in hun geliefde gebied kenbaar te maken.

Na maandenlange opsluiting uit schrik voor de vreselijke pest, had Janinsky zijn hut verlaten en voorzichtige passen in het vermaarde gebied gewaagd. Het bloed kolkte door zijn edele aderen wanneer hij eindelijk weer van zuivere zuurstof doordrenkte lucht mocht inademen. Hij moest zich bedwingen tranen weg te pinken bij het aanschouwen van de sleedoornpage die sierlijk door de lucht schilderde, toen de waterspitsmuis voorbij schoot en de boerenzwaluw aan de hemel danste. Janinsky werd week wanneer hij de wonderlijke roep van de ijsvogel van de wervelende wind kon onderscheiden en hij de kamsalamander met koninklijke slagen voorbij zag zwemmen.

Maar hij stond dra aan de grond genageld bij de gruwelijke ontdekking van het levenloze lichaam van een kever, gespiest op doornen. Janinsky kneep zich vermaledijd hard in de arm, hopende dat dit slechts een slecht geschreven nachtmerrie was. De waarheid scheen deze gruwel te overtreffen. Hij ontwaarde aanstonds ook een kikker, een libel, een hagedis en zelfs een moedermuis die aan dezelfde gruwelijke dood gestorven waren. Janinsky liet de inkt tot letters op zijn papier verworden om zijn meester Marcus Aerelius Weynandus, alias de Rode Ridder, van dit onheil te informeren.

Bij het lezen dezer zinnen werd onze Rode Ridder allermint overmand door angst of razernij. Het tegengestelde dezer drieste gevoelens werd bewaarheid. Marcus Aerelius Weynandus sprong overeind. Hij hervond de moed zich wederom te hullen in zijn ridderlijk gewaad, het strijdros te bestijgen en zich een weg te banen langs ongenadig overgroeide paden.

De taferelen die Janinsky zo weelderig kwam te beschrijven, moesten betekenen dat hij terug was: de koesterbuur, de held die de Grote Ge(k)te reeds lang moest ontberen. Stoer heerst hij over de Grote Ge(k)te, zijn zwarte masker voor de ogen, de Zorro onder de vogels, de grauwe klauwier. Wat was de Rode Ridder verheugd dat er weer koeien grazen, dat ze hun vlaaien in het rond strooien. Oo, wat droomde de Rode Ridder er van de grauwe klauwier vanuit de azuurblauwe lucht te zien nederdalen om de mestkevers van deze vlaaien te plukken.

Marcus Aerelius Weynandus liet zijn trompet schallen, Janinsky moest onverwijld komen. Zo smeedden ze het plan ergens in het gebied een toren te maken. Een bouwsel dat boven de woudreuzen uittorent om de grauwe klauwier te aanschouwen wanneer hij de lucht doorklieft.

Beste Grote Ge(k)tenaren,

Het is me een onwaarschijnlijke eer dit schrijven tot U te mogen richten. Het jubelt, het jeukt en borrelt echter diep in mij U na al die tijd in levende lijve te mogen ontmoeten. Het zou me ten zeerste verheugen U weder te zien, den elfden van de maand september. U zal getuige zijn van de onwaarschijnlijke belevenissen van De Rode Ridder, Janinsky en de grauwe klauwier. Ook ik zal present zijn om U met grote graagte één en ander toe te lichten.

Ik teken in grote nederigheid

Jean-Claude De La Sonette ●...

Belleman