



De reïntegratie van 1500 bedelkinderen in Mali en Senegal

Een project van SOS Kinderdorpen
In samenwerking met de Europese Commissie



De reïntegratie van 1500 bedelkinderen in Mali en Senegal

Met dit dossier wil ik u overtuigen om samen met SOS Kinderdorpen de uitbuiting van bedelkinderen in Mali en Senegal aan te pakken.

Want ondanks de steun van de Europese Commissie hebben we in 2015 nog **158.084 euro** nodig om dit project te realiseren.

Het verhaal van Toumani, talibé in Mali

Toumani was vijf jaar oud toen zijn familie hem naar een daara stuurde, een soort internaat waar kinderen de koran bestuderen. Ze hoopten dat Toumani er een opleiding zou krijgen. En dat hij daar een beter leven zou vinden dan in de armoede van hun familie.

Binnen een jaar staat Toumani helemaal op straat

Dat draaide helaas anders uit. Al drie jaar lang moet de jongen de hele dag

bedelen op straat. De daara heeft nauwelijks middelen en rekt op het bedelgeld van haar leerlingen om de jongens onderdak en eten te geven.

Soms kan Toumani degelijk eten. Vaker gaat hij met honger slapen. Brengt hij 's avonds niet voldoende geld terug, dan krijgt hij straf. En die is niet van de poes. Wanneer hij binnen een jaar de daara moet verlaten, is hij alle banden met zijn familie verloren en staat hij helemaal op straat. Welke toekomst wacht hem?

De situatie van bedelkinderen in Senegal en Mali vandaag

Zoals Toumani zijn er in Mali en Senegal vandaag nog tienduizenden kinderen. Volgens Human Rights Watch zijn er alleen al in Senegal 50.000 talibés (leerlingen van een religieus internaat) die elke dag op straat bedelen.

Hoe komen ze in die situatie terecht?

Heel wat families in die regio leven in diepe armoede en zorgen voor veel kinderen. Eigen kinderen, maar vaak ook die van een overleden broer of nicht. Als zo'n familie de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, vertrouwen ze hun kinderen soms toe aan een daara. In de hoop hen zo een opleiding en een beter leven te kunnen bieden.

Dat draait helaas vaak anders uit. Veel kinderen komen terecht in een circuit van mensenhandel en belanden in daara's met barslechte levensomstandigheden. Ze moeten de hele dag bedelen voor het inkomen van de school. Pas nadien is er tijd om nog een paar uur de koran te bestuderen.

Dagelijks in gevaar en geen toekomstperspectieven

Al bedelend op straat staan de talibés bloot aan zoveel risico's. Mishandeling, seksueel misbruik, ziekte, ondervoeding... Zo'n leven biedt hen nauwelijks perspectieven op een betere toekomst.

Meestal zijn de kinderen tussen vijf en vijftien jaar en blijven ze zo'n vier jaar in een daara. Dan is hun opleiding afgerond en zijn ze vaak te oud om nog succesvol te bedelen. Daarna staan ze dus helemaal op straat. Zonder opleiding of beroepsvorming hebben ze nauwelijks kansen op een job.

Kinderen als deze vormen een makkelijke prooi voor radicale groepen. Door hun uitzichtloze situatie zijn ze erg beïnvloedbaar. Het is in die optiek dat de Europese Commissie middelen vrijmaakt om de kinderen te ondersteunen.

Een woordje uitleg

Talibé: leerling van een daara

Daara: soort internaat waarin men de koran bestudeert

Maribout: onderwijzer van een daara



“Ik was er zelf nog in 2013 en kon het met mijn eigen ogen zien: op elke hoek van de straat staan kinderen te bedelen. Met dit project engageren we ons nu om 1.500 kinderen een beter leven te bieden.”

Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen België

Talibés in Senegal en Mali: een korte geschiedenis

VROEGER *Een plattelandsschool in een beschermde omgeving*

Het woord talibé betekent letterlijk 'leerling van een daara' en ontstond in de 19de eeuw, toen de Islamitische godsdienst haar intrede deed in de regio. Een daara is dan weer een school waarin men de koran bestudeert.

De meeste daara's vinden hun oorsprong op het platteland. De leerlingen waren toen meestal

Af en toe om aalmoezen vragen bracht de kinderen geduld en nederigheid bij

kinderen uit het dorp. Ze hielpen de marabout, onderwijzer van de daara, met het verbouwen van het land. Met de opbrengst van de landbouw kon de marabout zijn school en de leerlingen onderhouden.

Anders dan vandaag, waren de kinderen zelden ver van hun familie. Mensen om een aalmoes vragen, maakte toen ook deel uit van hun opvoeding. Maar dat bleef heel beperkt en was bedoeld om de kinderen geduld en nederigheid bij te brengen.

VANDAAG *Uitbuiting in stedelijke jungle*

Het is met de plattelandsvlucht van de jaren 1980 en 1990 dat de aard van veel daara's veranderde. Gezien er in de stad geen land meer was om te bewerken, werd het bedelgeld te vaak de voornaamste bron van inkomsten.

Door de armoede van veel scholen gingen de levensomstandigheden van talibés sterk achteruit. Meer en meer werden zij verwaarloosd en genegeerd. Zo komen we aan bij de situatie vandaag: de uitbuiting van tienduizenden kinderen die iedere dag op straat moeten bedelen en nauwelijks kansen hebben op een betere toekomst.

Let wel op, niet alle daara's evolueerden in die richting. Vandaag zijn er nog steeds heel wat koranscholen die goed werk leveren: de kinderen hoeven er niet te bedelen en genieten er een goede opleiding. Het woord talibé is dus geen vertaling voor bedelkind.



Voorstelling van het project

Wat gaan we doen?

- Betere omstandigheden creëren voor kinderen in daara's
- Daara's responsabiliseren en samen alternatieve bron van inkomsten zoeken
- Brug maken tussen daara's en formeel onderwijs
- Kinderen herenigen met (versterkte) familie of alternatieve familiale opvang bieden
- Bouwen aan sociaal ondersteuningsnetwerk

Met wie?

- 1100 talibés die op straat moeten bedelen
- 400 straatkinderen die hun familie kwijt raakten
- Daara's die gemotiveerd zijn om de situatie van hun leerlingen te verbeteren
- Verenigingen en actoren uit de lokale gemeenschap die het leven van deze kinderen kunnen en willen beïnvloeden
- Lokale publieke scholen

Waar?

- Mali: Douentza, Mopti
- Senegal: Dakar, Kaolack, Tambacounda

Wanneer?

Maart 2015 – februari 2018

Budget?

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| → Budget nodig in 2015: | 451.671 euro |
| → Subsidie Europese Commissie: | 293.586 euro |
| → Nog te financieren: | 158.084 euro |



Met de steun van de Europese Commissie

“De uitbuiting van kinderen en de mensenhandel die daar uit voortkomt, is alomtegenwoordig in de Sahel-regio. De dramatische situatie van die kinderen vormt een gevaar voor de stabiliteit van de regio.”

*Zo klinkt het bij de Europese Commissie: zij erkent de problematiek rond bedelkinderen en andere vormen van uitbuiting in de Sahel-regio. Zij wijst er ook op dat die situatie een **potentiële voedingsbodem is voor radicalisering**, omdat die kinderen een makkelijk doelwit vormen voor radicale strijdersgroepen.*

De Europese Commissie koos SOS Kinderdorpen als één van haar partners om een ondersteuningsnetwerk op te bouwen voor deze kinderen. Met een subsidie van 65% maakt ze dit project mee mogelijk.

Daara's als volwaardige partners

De daara's maken in Senegal en Mali een belangrijk deel uit van de samenleving. Ze hebben een educatieve en maatschappelijke functie en zijn een gevestigde waarde. Als we de situatie van talibés willen verbeteren, moeten we een samenwerking met deze religieuze scholen opzetten.

Gebaseerd op positieve resultaten

De samenwerking met de daara's is gebaseerd op een pilootproject dat SOS Kinderdorpen vorig jaar al uitvoerde, met succes.

Wat we realiseerden:

- 1** We zochten met twee scholen naar een alternatieve bron van inkomsten en hielpen met het opzetten van een internetcafé. Dat bleek goed te werken. Beide Maribouts zijn nu niet meer afhankelijk van het bedelgeld van de kinderen en sturen hen niet meer de straat op.
- 2** Met de vrijgekomen tijd stemden de onderwijzers in om de kinderen deeltijds te integreren in het formele onderwijs, zodat de kinderen ook Frans leren en hun algemene kennis verbreden.
- 3** We investeerden in de infrastructuur van de daara's, waardoor de levensomstandigheden van de talibés er opnieuw sterk op vooruit gingen. Via diverse vormingen en sensibilisering zijn de kinderen nu ook zelf op de hoogte van hun basisrechten. Dat is belangrijk: weet je niet dat het fout is om kinderen uit te buiten, dan kan je je daar ook niet tegen verzetten.

Zo konden we het welzijn van de betrokken kinderen structureel verbeteren. Dat willen we met dit project op grote schaal doen.

... en op diepgaande gesprekken

Ter voorbereiding van dit project voerden onze medewerkers op het terrein lange gesprekken met 'l'Association des maîtres coraniques', de Vereniging van onderwijzers van de koran, en diverse onderwijzers uit de regio.

Uit die gesprekken stellen we vast dat er ook bij hen een grote wil en dringende noodzaak is om de situatie van talibés te veranderen. Vele daara's zijn dan ook vragende partij om de samenwerking met SOS Kinderdorpen aan te gaan.

De daara's zijn één van de belangrijkste partners van dit project. Samen met hen wil SOS de levensomstandigheden van de kinderen verbeteren. We gaan de scholen sensibiliseren én responsabiliseren, zodat ze de fundamentele rechten van de kinderen in de toekomst wel respecteren.

“We werkten in een pilootproject samen met twee daara's. Met succes: de levensomstandigheden van de talibés gingen er enorm op vooruit. Dat gaan we nu op grotere schaal doen.”

*Salimata gaye Diagne,
directrice van SOS Kinderdorpen
Senegal:*

Naar een duurzaam sociaal ondersteunings- netwerk

We bouwen met de krachten die al aanwezig zijn in de lokale gemeenschap aan een sociaal ondersteuningsnetwerk voor de talibés, zodat onze impact structureel en duurzaam is.

We versterken het bewustzijn rond kinderrechten binnen de daara en de omringende gemeenschap en ondersteunen lokale initiatieven die een positieve invloed hebben op kwetsbare kinderen.

Een mooi voorbeeld zijn de Ndeye Daara, vrouwen die op eigen initiatief één of meerdere straatkinderen onder hun hoede nemen. Ook verenigingen die opkomen voor de rechten van kinderen en andere relevante actoren gaan we verder stimuleren, organiseren en versterken.

Doel is dat deze groepen op termijn zelf de zorg om kwetsbare kinderen overnemen. En dat zij een katalysator vormen voor andere solidaire initiatieven uit de gemeenschap (onder meer door het organiseren van sensibilisaties, vormingen en het verspreiden van relevante kennis rond bijvoorbeeld kinderrechten).



Kinderen herenigen met hun familie

“Daara’s sensibiliseren, responsabiliseren en begeleiden naar een duurzaam inkomen. Zodat hun leerlingen niet meer hoeven te bedelen.”

*Marie Wuestenberghs,
hoofd internationale projecten*

Succesvol afronden van opleiding

Een opleiding in een daara duurt in principe vier jaar. Ondanks het feit dat de opleiding door de vele uren bedelen beperkt is, is die vooral voor jongens toch belangrijk.

Het is een bewijs van goede waarden en normen en noodzakelijk om uit te groeien tot volwaardige leden van de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de talibés hun opleiding ook afwerken. Deze halfweg onderbreken zou negatieve gevolgen hebben op hun verdere leven.

Hereniging met familie grondig voorbereiden

Na hun opleiding kunnen de kinderen niet meer in de daara verblijven. Omdat veel kinderen de band met hun familie totaal verliezen, belanden velen onder hen nadien op straat.

SOS zal de familie van de kinderen opsporen en een eventuele hereniging grondig voorbereiden. Want een gezin is nog steeds de beste plaats om op te groeien. Belangrijk hierbij is dat iedere beslissing samen met en in het belang van het kind wordt genomen.



SOS zoekt de beste oplossing voor ieder kind



Voor ieder kind gaat SOS Kinderdorpen op zoek naar de best mogelijke oplossing. Dat kunnen de ouders zelf zijn, of de grootouders, of een oom of tante. We werken ook samen met de Ndeye Daara (zie p.5): vrouwen die op eigen initiatief straatkinderen opvangen. Maar er zijn ook andere lokale vormen van pleegzorg én er zijn de verschillende SOS Kinderdorpen in Senegal en Mali.

Kwetsbare families versterken

Heeft een kind wel nog familie, maar is die niet sterk genoeg om voor hem of haar te zorgen? Dan gaan we die familie versterken, net zoals in een klassiek SOS Familieversterkend programma. We helpen hen met het opzetten van een handeltje of verbeteren hun landbouwproductie. Zodat ze voldoende middelen hebben om hun kinderen te onderhouden en onderwijs te bieden.



Een SOS Familieversterkend programma, maar net iets anders

In principe is dit project niet zo veel anders dan onze SOS Familieversterkende programma's. We werken ook met de lokale gemeenschap aan betere levensomstandigheden voor kwetsbare kinderen. We versterken net zo goed kwetsbare families, zodat zij op lange termijn voor hun kinderen kunnen blijven zorgen.

Op deze domeinen heeft SOS Kinderdorpen met al haar programma's in de regio tientallen jaren ervaring.

Wel anders is dat we in dit project ook de daara's gaan versterken. Omdat dit het levensmilieu van tienduizenden kwetsbare kinderen is, kinderen die we anders niet zouden bereiken.



**SOS
KINDERDORPEN**

Onze partners in het zuiden:

→ SOS Villages d'Enfants Sénégal

→ Association malienne des Villages d'Enfants SOS

SOS Kinderdorpen werkt overal ter wereld met lokale medewerkers, ook in Senegal en Mali. Dat zorgt ervoor dat onze projecten echt ingeworteld zijn in de realiteit van het terrein. Onze medewerkers ter plaatse maken deel uit van de lokale samenleving, ze kennen de cultuur en de economische situatie, ze weten hoe de samenleving georganiseerd is.

Dankzij lokale medewerkers en jarenlange ervaring is dit project echt ingeworteld in de realiteit van het terrein

In beide landen heeft SOS tientallen jaren ervaring. Het eerste SOS Kinderdorp in Senegal opende al in 1976 haar deuren. In Mali ving SOS de eerste kinderen op in 1988.

Het werk van SOS Kinderdorpen in Senegal en Mali



9 kindergorps



1101 kinderen

9 kleuterscholen



8 basisscholen

5754 leerlingen



1062 kwetsbare families



2 medische centra
32054 medische diensten



15 SOS Familieversterkende programma's



Ousmané Konaté,
coördinator
familieversterkende
programma's

Bakary Fadiga,
projectverantwoordelijke

Berthe Coulibaly,
verantwoordelijk
voor institutionele
partnerschappen

Sarah Hiff,
projectcoördinator
SOS België

Marie Wuestenberghs,
hoofd internationale
projecten SOS België

Oumar Camara,
financieel verantwoordelijke

Sekou Salah Niangado,
Human Resources
verantwoordelijke SOS Mali

Barbara Stricker,
specialist in samenwerken
met de Europese Unie

"Dit ambitieuze project is een grote uitdaging. Maar we zijn enorm gemotiveerd om het tot een goed eind te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten heel sterk gaan zijn."

Salimata gaye Diagne,
directrice van SOS Kinderdorpen Senegal

"Ik ben heel trots en gelukkig dat we dit project kunnen realiseren. Het brengt zoveel hoop met zich mee. Ons engagement om dit project te laten slagen is onvoorwaardelijk."

Ali Ballo,
directeur van SOS Kinderdorpen Mali

Het budget binnenstebuiten

- Meer dan 75% gaat rechtstreeks naar activiteiten voor de begunstigten.
- Uitrustingen en investeringen bedragen ongeveer 15%. Denk daarbij aan moto's om zich vlot door de stad te kunnen verplaatsen, een wagen om samen met de kinderen familie op te zoeken en een aantal computers om de activiteiten van het project te organiseren. Deze kosten zijn éénmalig: we maken deze alleen in het eerste jaar.
- De werkingskosten (brandstof, huur bureau's, energie, telecommunicatie...) bedragen 7%.

In totaal vraagt de uitvoering van dit project in 2015 451.671 euro. De Europese unie financiert daar 65% van, 293.586 euro. Dat wil zeggen dat SOS Kinderdorpen in 2015 nog 158.084 euro moet vinden om dit project te realiseren.

BUDGET VOOR 2015

Projectactiviteiten	in euro
Reïntegratie in oorspronkelijke familie	
Opsporen van familie en begeleiden van familiehereniging	5.272
Economische versterking van kwetsbare families	53.865
Een beter leven in de daara's	
Levensomstandigheden in de daara's verbeteren	7.623
Economische versterking van de daara's	25.408
Toegang tot basisrechten (gezondheidszorg, onderwijs, registratie bij de staat...)	76.225
Een groter bewustzijn rond kinderrechten	
Vormingen rond kinderrechten voor volwassenen	3.811
Vorming van maribouts, andere onderwijzers en gemeenschapsgroepen	19.056
Sensibiliseringscampagne via diverse lokale media	8.258
Bouwen aan een sociaal ondersteuningsnetwerk	
Advocacy bij lokale overheden	3.468
Capaciteitsversterking van partners en gemeenschapsgroepen	13.354
Kindparticipatie	
Opzet van 5 kinderrechtclubs	1.906
Vormingen rond kinderrechten voor kinderen	8.258
Omkadering activiteiten	
Verloning lokale medewerkers	110.595
Totaal projectactiviteiten	337.098

Andere kosten	in euro
Projectbegeleiding door SOS België	13.000
Evaluatiemissies ter plaatse	1.600
Uitrusting en investeringen	69.348
Werkingskosten	30.625
Totaal andere kosten	114.573

TOTAAL 451.671



VERDELING MIDDELEN 2015



Meer dan 75% gaat rechtstreeks naar de activiteiten

Wat kan u doen?

Stop de uitbuiting van talibés in Senegal en Mali



- Met **198 euro** leert u tien kinderen dat ze fundamentele rechten hebben en dat het niet ok is als die geschonden worden.
- Met **381 euro** versterkt u de kennis rond kinderrechten bij diverse relevante personen en stelt u lokale organisaties in staat om deze rechten af te dwingen.
- Met **790 euro** hoeven tien kinderen voor de rest van hun opleiding niet meer op straat te gaan bedelen.
- Met **915 euro** geeft u vijf kinderen toegang tot hun basisrechten: registratie bij de staat, onderwijs, toegang tot voeding en medische zorg.
- Met **1900 euro** richt u in elk van de vijf steden een kinderrechtenclub op waar kinderen op een dynamische manier leren opkomen voor hun rechten als kind.
- Met **2745 euro** hoeven 150 kinderen niet meer op de grond te slapen, maar krijgen ze een matje, deken en muskiettennet.
- Met **5687 euro** kan een specialist in het opzetten van inkomensgenererende activiteiten alle betrokken families in één van de vijf steden een jaar lang begeleiden.
- Met **7600 euro** geeft u 1000 kinderen hun burgerrechten (erfrecht, stemrecht, toegang tot onderwijs...) door hen in te schrijven in het burgerlijk register.
- Met **14200 euro** herenigt u honderd kinderen met hun familie én helpt u die familie aan een duurzame bron van inkomsten, zodat de kinderen gezond kunnen opgroeien binnen de veiligheid van hun familie.

Hoe steunen?

- Doe een gift op rekeningnummer **BE17 3100 4034 5521** met vermelding 'Senegal-Mali'.
- Surf naar **www.sos-kinderdorpen.be/geef/gift** en doe een online overschrijving.
- Stuur bijgevoegd overschrijvingsformulier naar uw bank

Bedankt!

We houden u graag op de hoogte

Uw steun is enorm waardevol voor ons. Daarom vinden we het belangrijk u goed te informeren over de voortgang van het project. Zo ziet u echt het resultaat van uw gift.

Mocht u dit wensen, bestaat de mogelijkheid om het project persoonlijk te bezoeken. Onze medewerkers ter plaatse tonen u met plezier hoe en waar ze het project realiseren.

Een betrouwbare partner:



Meer dan 65 jaar ervaring en actief in 134 landen

Uw geld wordt verantwoord en duurzaam besteed

Wij waarderen het enorm dat mensen ons werk steunen. Jullie staan aan de basis van al onze activiteiten. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat elke euro goed besteed wordt en dat ons werk een duurzame impact heeft. Zodat uw steun de situatie van kwetsbare kinderen en families structureel verbetert.

Samen met de Europese Commissie

SOS Kinderdorpen voert dit project uit in samenwerking met de Europese Commissie. Naast de eigen controle en procedures op de besteding van de financiële middelen, is er dus ook de Europese Commissie die dit project van nabij opvolgt.

Intern staat SOS Kinderdorpen onder de verantwoordelijkheid van een raad van bestuur, die toezicht houdt op de werking en het beheer van de fondsen. Onze rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke Belgische bedrijfsrevisor.

SOS als een erkende, internationale organisatie

SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van een internationale federatie, SOS Kinderdorf International. Zo heeft SOS al meer dan 65 jaar ervaring en is het actief in 134 landen wereldwijd.

In België is SOS Kinderdorpen erkend door onder meer de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse overheid en de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met onze directrice Hilde Boeykens.

hilde@sos-kinderdorpen.be

02 639 09 73 • 0478 39 04 39

Gachardstraat 88, 1050 Brussel



**SOS
KINDERDORPEN**

SOS Kinderdorpen België

Gachardstraat 88 – 1050 Brussel

IBAN: BE17 3100 4034 5521

BIC: BBRUBEBB