

VISIT LEUVEN

Naamsestraat 3 | 3000 Leuven

T +32 (0) 16 20 30 20

toerisme@leuven.be

www.visitleuven.be



Visit Leuven



#seemyleuven



@visitleuven



I luv
Leuven

Ook een bezoek waard:

Sint-Pieterskerk Grote Markt

De Sint-Pieterskerk is een prachtige hooggotische kerk. Ze werd gebouwd in 986, in romaanse stijl, en is daarmee ook de oudste kerk van de stad. Vanaf de 15de eeuw startte de constructie van de huidige gotische kerk en bleef de romaanse crypte bewaard. Het gebouw staat op de lijst van UNESCO-werelderfgoed. De kerk herbergt ook een schat aan kunstwerken. In M-Schatkamer van Sint-Pieter kan bovendien het 15de-eeuwse meesterwerk 'Het Laatste Avondmaal' van de Vlaamse primitief Dirk Bouts bewonderd worden.

🕒 1/04 - 30/09: 10:00 - 16:30

1/10 - 31/3: 10:00 - 16:30

op zondag: 11:00 - 16:30

🕒 1/10 - 31/3: woensdag



DE MONUMENTALE KERKEN VAN LEUVEN



LEUVEN
EEUWENOUW
SPRINGLEVEND

Het zijn parels in Leuven: de monumentale kerken. Allemaal vertellen ze hun eigen levensverhaal. Een verhaal van (onbekende) topstukken en van mensen.

Wandel door de binnenstad of tot in de Abdij van Park en ontdek ze allemaal met deze brochure.

In de kerken zelf vertellen we je alles zodat je ze met nieuwe ogen kan bewonderen. Veel ontdekkingsplezier!



Sint-Michielskerk Naamsestraat 57 A

De indrukwekkende en beeldbepalende Sint-Michielskerk was tot eind 18de eeuw de kerk van de Leuvense jezuïeten. Sindsdien is ze een parochiekerk. Haar pronkgevel, die ook wel eens 'het altaar buiten de kerk' wordt genoemd, ademt de barok. Na zware oorlogsschade en enkele restauraties straalt de kerk weer. Er is een intense werking rond vrede.

1/04 - 30/09: 13:30 - 16:30 maandag



Sint-Jan-de-Doperkerk Groot Begijnhof

De Sint-Jan de Doperkerk in het Groot Begijnhof is een kerk uit drie tijden: het gebouw zelf is gotisch, het interieur barok en het geheel is tussen 1978 en 1985 voorbeeldig gerestaureerd. De Universitaire Parochie maakte van de kerk haar thuis.

1/04 - 30/09: 13:30 - 16:30 maandag



Sint-Antoniuskapel Pater Damiaanplein

Van middeleeuwse kapel, over nationaal bedevaartsoord, tot modernistisch heiligdom: de Sint-Antoniuskapel is een mooi voorbeeld van hoe kapellen en kerken in de loop van de tijd nieuwe betekenissen en functies krijgen. Zo blijven ze levend. In dit 'open huis', waar ook veel internationale bezoekers over de vloer komen, is pater Damiaan bijgezet.

9:00 - 18:00



Sint-Kwintenskerk Naamsestraat 160 A

De gotische parochiekerk van Sint-Kwinten bij de Naamsepoort was lang een bedevaartskerk en 'pestkerk'. Daar toont haar interieur nog allerlei sporen van. Ook haar schilderijencollectie is bijzonder. Vlakbij staat de kapel van 'Jezus in 't Steentje'.

1/04 - 30/09: 13:30 - 16:30 maandag



Sint-Jan-de-Evangelistkerk Abdij van Park 7, 3001 Leuven



De kerk Sint-Jan de Evangelist van de Abdij van Park is sinds begin 19de eeuw behalve een abdij een parochiekerk. Wat we nu zien, is hoofdzakelijk 18de-eeuws, met sporen van de romaanse voorganger. Ze wordt intens gebruikt door de geloofsgemeenschap en ook voor concerten. Bij de kerk ligt een kerkhof, dat is uitgegroeid tot een Leuvens 'campo santo'.

1/04 - 30/09: 13:30 - 16:30 op vrijdag en zondag

Sint-Geertruikerk Halfmaartstraat



De Sint-Geertruikerk was tot eind 18de eeuw twee kerken in één: ze was zowel een abdijkerk als een van Leuven's vijf middeleeuwse parochiekerken. De kerk, waarvan de oorsprong terug gaat tot de eerste helft van de 12de eeuw, is na een bombardement in 1944 grotendeels heropgebouwd. Ze bezit een pronkstuk: het gestoelte voor de kanunniken in het koor. Ook het orgel is van een uitzonderlijke kwaliteit - gebouwd in 1712-1714 door Christiaan Penceler.

1/04 - 30/09: 13:30 - 16:30 maandag

Sint-Jacobskerk Sint-Jacobsplein



De Sint-Jacobskerk is een kerk in drie stijlen. Zij was een halte op een van de wegen naar Santiago de Compostela en werd als bedevaartkerk ook een rijke kerk. Omdat haar funderingen niet sterk genoeg waren, deden zich al snel stabiliteitsproblemen voor.

Momenteel niet toegankelijk

Predikherenkerk O.L. Vrouwstraat



De Predikherenkerk is een prachtig gotisch gebouw uit de middeleeuwen, het oudste in Leuven. Ze staat op de plek waar de hertogen ooit hof hielden. Binnen ademt het interieur de rococo. Recent werden ook fragmenten van middeleeuwse muurschilderingen uit de 13de eeuw herontdekt.

Momenteel niet toegankelijk

