

Niet alledaagse dingen op je dagelijks traject.

Gent Antwerpen

Stap na het werk op de vrijetijdstrein.

Ontdek nieuwe bestemmingen in plaats van iets nieuws op je dagelijks traject. Neem dit weekend de zeetrein. Of de concerttrein. Of de pretparktrein. Je kan het zo gek niet bedenken of er rijdt wel een trein naartoe. Op detrein.be inspireren we je met plezier elke dag van het jaar met een nieuwe, originele vrijetijdsbestemming.

V.U.: Bart De Groote - Algemeen Directeur Marketing & Sales - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussel



Niet alledaagse dingen op je dagelijks traject.

Met de trein zie je meer. En als je elke dag hetzelfde traject aflegt, zie je nog meer. Al vraag je je bij sommige dingen misschien al lang af wat ze zijn. Of mis je iets eigenaardigs zonder het te weten. Om je als trouwe reiziger te bedanken, hebben we de niet zo alledaagse dingen op je dagelijks traject vastgelegd. Zo kan je die rit vanaf nu nét iets anders beleven.

Iets gespot dat we gemist hebben?

Deel het met [#vanopdetrein](#) via Instagram, Facebook of Twitter. De leukste posts ontvangen een [gesignde Jimmy Kets](#). Je vindt de leukste posts en foto's op [vananaarbeter.be](#)



1 Watertoren Gentbrugge

Watertorenstraat 5, Gentbrugge

De trots van Gentbrugge, die van 1937 dateert, is meer dan tweeënvijftig meter hoog en is dankzij zijn opvallende verschijning een waar ijkpunt voor zowel automobilisten als treinreizigers. Hij is een van de zes watertorens die de stad Gent voorzien van drinkwater. De geometrische figuren die sinds 1990 de kuip sierden zijn sedert een vijftal jaren vervangen door toepasselijk in water dobberende ijsblokjes. Let ook op het rietje dat op het duizend kubieke meter grote waterreservoir is geschilderd en dat de voormalige 'totempaal' definitief omdoopt tot een reusachtig drinkglas. Santé!



2 Bernard het hangbuikzwijn

Riemeerstraat 23, Waasmunster

Sommige mensen houden dwerghamsters, maar de lieveling van Leen en Alex legt net iets meer gewicht in de schaal. De tamme veelvreter in kwestie is Bernard, een zevenjarig hangbuikzwijn dat je vrijwel dagelijks rond kwart over vier langs de spoorweg kan zien flaneren. Hij voelt zich evenzeer een hond als de twee trouwe viervoeters waarmee hij opgegroeid is en die hem doorgaans samen met zijn baas vergezellen.



3 Dierenbeelden

Moortelhoekstraat 129, Sint-Niklaas

De witte beelden die de wacht houden voor de woning van Marc hebben wel degelijk een betekenis. Vroeger stonden ze immers op het erf van de melkboerderij die Marcs ouders en hijzelf uitbaatten: de hond bij het hondenhek, het paard bij de paardenstal, het boerenkoppel bij het huis... De kleine valk representeerde de naam van de boerderij: 'Valkenhoeve'. In de tuin achter het huis kan je een grotere valk ontwaren. Een koe ontbreekt, om de eenvoudige reden dat Marc een dergelijk beeld tot nog toe nooit heeft gevonden. Wie weet wordt het in de toekomst dus nog een beetje drukker voor zijn deur.