



Teksten Namenmonument WO II

1. Informatieve tekst Namenmonument

'Dit monument herdenkt meer dan 23.000 Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, omgekomen in de periode van 10 mei 1940 tot en met 31 december 1945.

Het monument volgt de loop van de voormalige stadsvlieten. Elke vliet is geflankeerd door muren die de namen dragen van:

De Joodse vrouwen, mannen en kinderen die, samen met andere mensen die als minderwaardig werden bestempeld door de nazi's, brutaal werden vermoord in een genocide op industriële schaal tijdens de Holocaust.

De vrouwen en mannen die het leven lieten onder de nazirepressie of omwille van hun engagement sneuvelden in de verzetsstrijd ertegen.

De burgers die omkwamen door het militaire geweld van de oorlog, vaak in nietsontziende bombardementen met terreurwapens.

De Belgische en geallieerde soldaten die in de jeugd van hun leven sneuvelden bij de verdediging en bevrijding van Antwerpen.

De namen van de slachtoffers zijn steeds alfabetisch gerangschikt per slachtoffergroep.

Het monument is opgebouwd uit tien steensoorten met verschillende kleurschakeringen. Elke steensoort verwijst naar een leeftijdsgroep van de slachtoffers, van 0 tot 9 jaar tot en met 90 tot 99 jaar en ouder. De kleuren van de verschillende steensoorten worden naargelang de leeftijdscategorie steeds donkerder. De roze-oranje steensoorten verwijzen naar de jongste leeftijdscategorieën, daarna volgen de groen- en blauwtinten die verdonkeren naarmate de leeftijd van het slachtoffer hoger was.

Ook online worden deze slachtoffers herdacht en vind je meer informatie over wie zij waren, alsook over het archiefonderzoek dat aan dit Namenmonument voorafging.'

2. Tekst breder slachtofferschap

Op dit monument staan de namen van de omgekomen Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 23.000 vrouwen, mannen en kinderen werden brutaal vermoord, sneuvelden of stierven ten gevolge van de gruwel van het nationaalsocialisme. Het aantal slachtoffers dat de oorlog in Antwerpen maakte, is echter onnoemelijk veel groter.

Dit monument is er ter nagedachtenis en erkenning van alle Antwerpse oorlogsslachtoffers.

Voor diegenen van wie de namen ons onbekend zijn gebleven, van wie elk spoor is verdwenen.

Voor zij die de oorlog overleefden, maar nog jaren, zelfs decennia, gebukt gingen onder het oorlogsleed dat ze in stilte met zich meedroegen.

Voor de vele duizenden gewonden, fysiek en mentaal, wier littekens een dagelijkse herinnering waren aan de oorlog.

Voor degenen die na de oorlog beslisten uit het leven te stappen, voor wie het verlies en het aangedane leed ondraaglijk waren.

Voor de vele andere slachtoffers, en hun nakomelingen, voor wie de herinnering aan de oorlog hun leven blijvend heeft getekend.

Voor hen allen staat dit monument-memoriaal.

3. Quote overlevende Holocaust

“Toen ik als jongere in de vernietigingskampen leefde onder de vuist van de nazi's, toen we geen idee hadden wat de volgende dag zou brengen, vertrouwden de volwassenen mij hun laatste wensen en testament toe.

‘Waarschijnlijk zullen wij de verschrikkingen niet overleven’, zeiden ze, ‘maar jij bent jong en zal misschien gered worden. Neem onze verhalen mee en vertel ze zodat ze nooit vergeten worden.’

Sindsdien draag ik een miniatuurbegraafplaats in mijn hart. Mijn vertellingen zijn de grafstenen van zij die niet terugkeerden en die me vroegen om als hun boodschapper van de geschiedenis te dienen.”

Herschel Fink (1924-2014), Antwerpse overlevende van de Holocaust.