

Comedian-Mentalist Gili Theatershow

CTRL

Alles onder controle?

Promotekst "CTRL":

Wat is controle?

Waarom stelt het ons gerust om in elke situatie de touwtjes stevig in handen te houden?

En willen we dat echt wel?

Voor politici, veiligheidsdiensten, werkgevers, maar ook in de relatie ouders-kinderen vormt controle een sterke houvast. Zo ook voor een mentalist. In zijn vorige shows creëerde Gili zijn eigen universum waarin alles mogelijk was. Spannend en intrigerend voor de toeschouwer, op de lange duur een povere uitdaging voor de mentalist zelf.

In CTRL krijgt het publiek een avond vol manipulatie, suggestie en zelfs hypnose. Gili experimenteert voor het eerst met de idee om zelf alle controle compleet los te laten. Het publiek bepaalt, beslist alles en mag de volledig controle overnemen. Geen enkele show is dezelfde. Is Gili – buiten zijn comfortzone - dan nog steeds in staat om verbluffende stunts uit te halen?

Comedian-Mentalist Gili (aka Lieven Gheysen) verraste vriend en vijand met zijn succesvolle theatershow 'Iedereen Paranormaal' als antwoord op de media-tsunami rond Het Zesde Zintuig.

Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: dat is het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst wist te verheffen en waarmee hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol belachelijk maakt.

Quotes

"Gili lijkt eindelijk zijn bestemming gevonden te hebben. De West-Vlaming is geen komiek, noch een doordeweekse goochelaar, maar een mentalist. Gili heeft jarenlang getoerd in het comedy-circuit en die ervaring werpt nu haar vruchten af. Hier staat een coole, grappige man op het podium door wie je je graag laat bekoren." (De Standaard)

"Ik zal u verbazen en u uzelf", zegt Gili bij aanvang van zijn show. Een belofte die hij ten volle waarmaakt. Gili speelt voortdurend met de verwachting van het publiek, relativerend en zelfs een tikkeltje spottend jegens aura's en andere poespas, maar tegelijk ook het mysterie behoudend." (De Morgen)

"Maar dé ster van de comedy line-up op Pukkelpop was Gili. Enkele jaren geleden enkel bekend bij de incrowd, sindsdien lijkt zijn ster enkel groter te worden. Nu pakte hij de Wablieft?!-tent in een half uurtje he-le-maal in! De West-Vlaming is klaar voor het écht grote werk." (Het Nieuwsblad)

Credits:

Tekst & spel: Lieven Gheysen (aka Gili)

Regie: Bob Maclaren, Han Coucke

Klank- en lichtontwerp: Alexander Ronsse

Techniek: TheaTech.

Fotograaf: Kaat Pype

Productie: 5to9 Management (Chris Verhaeghe)

<http://www.gili.be>