

Volksbevraging

Maarten Inghels
03/369-78-88
en druk 6



02 11 16

antwoorden zijn welkom in het
MIDDELHEIMMUSEUM
Middelheimlaan nr. 61
2020 Antwerpen — B





VOLKSBEVRAGING		VOLKSBEVRAGING	
1	Je bent een niemand die iemand werd en omgekeerd. Wie ben jij en wat is jouw verdriet?	19	Wat spookt er door je hoofd? Streep door: geldperikelen / jodiumpillen / verdoving / kinderen / verveling / huisdieren.
2	Je bent platkop genoemd, watje, janker. Draag je de juiste naam?	20	Voor hoeveel procent besta je uit gevoel? Hoeveel blijft er nog van je over na aftrek van tranen en verstand?
3	Je bent een bel pulserend kwik in een vel. Voel je je een man of een vrouw of wat tussenin? Duid aan op een schaal.	21	Dat wat ooit open is geritst, praat nu in geheime runen. Spreid je littekens als een stafkaart uit.
4	Rijg je favoriete woorden in een kralenketting: kleefkruid, binnenstebuiten, <i>invisible</i> , rompertje, unheimlich, ton-sur-tonmode, neon.	22	Wist je dat onze begraafplaatsen bezoeken hebben, op gezette uren sluiten de doden hun gezicht.
5	Ooit vermist voor meer dan een uur, ook wanneer niemand van jouw afwezigheid wist?	23	Wie woont er allemaal in de naam van vader?
6	Het recht om vergeten te worden of het recht om verkeerd begrepen te worden?	24	Hoe vloekte moeder?
7	Hoe bang ben je van de ander op een schaal van 1 tot 10? Omcirkel het juiste getal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	25	Je staat op één been en twee vleugels, maar vliegt niet weg. Je bezit een weinig haar maar kamt dat nooit. Soms draag je een bril en toch zie je niets. Wat ben je?
8	Hoe hoog moeten hagen groeien?	26	Er is die droom, waarin je van kamer naar kamer loopt, door ontelbare deuren, en steeds verander je ingrijpend van gedaante, samen met de constellatie van de ruimte, deur na deur, maar waar zal je halt houden, en blijven wat je zijn moet, met de deurknop koud in je hand?
9	Welke steeg sneed zich open tot een valkuil, waar klom het duister op jouw rug?	27	Hoe vaak zijn wij niet iets begonnen wat we nooit hebben afgemaakt en hoe vaak hebben we afgemaakt wat we nooit wilden beginnen?
10	Je bent een geheim in een fout in een vraag in een antwoord, hoeveel gezichten draagt jouw januskop?	28	Geboren in de Grote Beerstraat 56/2 in Bergerhout, daarna Edegem uitgewoond, een intermezzo in Kapucinessentraat 47, Antwerpen, later zwiwend achter drie ramen in Klapdorp 49 in het Schipperskwartier, recent je hebben en houden verhuisd naar een pand in de Kerkstraat, tegenover Café Tanger — en nu jij.
11	Je wast je soms vier keer per dag maar nog steeds stink je naar de randstad. Het is naïef te denken dat er voor Age, Sex, Location, Color, Origin en Religion zeep bestaat, niet?	29	Je weet waar al geruime tijd een Poolse man woont in een struik. Vermomt hij zich overdag als een straatduif?
12	Ooit verloren gelopen in een oorlog? Per ongeluk, express, een beetje, aan welke kant van de loop? Gil je BOMMETJE als je in het water springt?	30	Ooit de zon uit iemands mond gestolen? Som je slachtoffers op. Dit gedicht bevat ruimte voor vergiffenis. [...]
13	Loop je onder ladders door?	31	Vertel mij de namen van de hongerigen, en zij die van liefde omgekomen zijn.
14	a)  b) 	32	Je hebt jezelf een heel leven gegeven om iemand te vergeten, wie deed met jou hetzelfde?
15	Wat moet het handboek voor de stadsbewoner verbieden? Hoofddoek, blootsvoets, zonnehoed, pruik.	33	Café De Raaf is reeds gesloten, waarheen strompelen wij wanneer de maan weer open gaat?
16	Wat houdt je wakker je was zestien en dacht dat je kromp tot een mier de nacht erop zwol je tot een mammoet en nog erna opnieuw tot een mier je dijde weer uit je was een op hol geslagen ballon de klomp spier pompte hard in jouw borstkas je was bang om te ontploffen toch?	34	Hoest in je hand — ga na wat er uit jouw lichaam valt.
17	Vanaf welk bedrag raap je vuil geld op van de straat? Laatst vond je vijftig, je hield alles voor jezelf.	35	Hoe hard klopt het hart in je hart in je hart in je hart?
18	Hoeveel duizelingen, kopzorgen en neusbloedingen duiken jaarlijks op?		

Stadsdichter van Antwerpen Maarten Inghels schreef het Stadsgezicht Volksbevraging dat in 35 versen evenveel vragen stelt aan de stadsbewoner over zijn of haar gemeed, geloof en cultuur.

Antwoorden op het Stadsgezicht zijn welkom in het Middelheimmuseum (Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen) waar Maarten Inghels de komende twee jaar Artlist in Residence is. Daarnaast is hij altijd te bereiken op het nummer 03.369.78.88.

Maarten Inghels
03.369.78.88
en druk 6



02 11 16

antwoorden zijn welkom in het
MIDDELHEIMMUSEUM
Middelheimlaan nr. 61
2020 Antwerpen — B

LAAG
6
CHIC

